

Sommarresa till Bergslagen

Man måste ha lite tur med vädret! Det hade Skaraborgs lokalavd. när man i början av augusti prickade in en solskensdag mellan två regnväder och tillsammans med Vadsbo anordnade en sommarresa till Bergslagen.



Efter att ha hämtat upp 44 glada och förväntansfulla resenärer på olika ställen i Skaraborg gick färden först mot Örebro och friluftsmuseet Wadköping, där den medhavda matsäcken togs fram. Vi fick också möjlighet att promenera bland gamla trähus och lummiga gårdar och få en uppfattning om hur det såg ut i Örebro för några hundra år sedan. Tyvärr var vi så tidigt ute att affärer, hantverksställen och museer ännu inte öppnat för dagen.

På väg ut från Örebro passerade vi det riksbekanta vattentornet Svampen och nästa besöksmål var Nora. På vägen dit blev det dags att stämma upp i allsång, bl.a. Tess lörda'n av Örebroskalden Jeremias i Tröslösa och, förstås, Tre små gummor, som ju var på väg till marknaden uti Nora. Det fanns det anledning att bekanta sig med den idylliska trästaden, men det som lockade mest var nog den goda Noraglassen, som man kunde njuta vid Strandstugan intill Norasjön.



Resans höjdpunkt var Grythyttan och Måltidens hus, där den kunniga guiden Josefin visade oss runt. Denna unika byggnad var tidigare Sveriges utställningspaviljong vid världsutställningen i Sevilla 1992. Numera är det Örebro universitet, som här har restauranghögskola och måltidsbibliotek och där vi fick bekanta oss med bl.a. festvåningen Kalastorget, biblioteket och Gastronomiska teatern, som används vid föreläsningar i måltidskunskap, vinprovningar m.m. Efter rundvandringen smakade det bra med lunch i kanten Hyttblecket. Ett besök i butiken och köksträdgården fick avsluta besöket.



Från Grythyttan blev det en kort färd till Loka brunn, där vi med hjälp av det hälsobringande vattnet försökte bota allehanda krämpor. Om det lyckades får vi väl se. Det berättas att kung Adolf Fredrik behövde 6 - 8 liter vatten per dygn för att bli av med sin envisa migrän, medan vi nöjde oss med att provsmaka i en liten mugg. Efter Loka körde vi söderut mot Karlskoga och Degerfors, där vi på kulturcentret Berget drack vi eftermiddagskaffet i en vacker och kulturhistoriskt intressant miljö.



På hemvägen lottades ett antal vinster ut innan de nöjda och belåtna resenärerna kom tillbaka till sina hemorter.